

We gaan met zijn allen in gedachten naar het jaar 2040 en vragen ons af of het volgende verhaal een werkelijkheid zou kunnen worden?

Een paar mensen zitten bij elkaar.

Niet zomaar mensen maar de kinderen van de internet kopstukken van het begin van deze eeuw.

“In 2023 hadden onze vaders al samen een vermogen van bijna 600 miljard dollar. Dat is inmiddels bijna 4000 miljard geworden. Dat schrijf je in cijfers: een 4 met 12 nullen.

Daarmee kunnen wij de wereld beïnvloeden, ja zelfs aansturen. Willen we dat? Immers in dat jaar 2023 bemoeide mijn vader zich al met de wereldpolitiek door in Gaza en Oekraïne internet beschikbaar te stellen en hadden Russische miljardairs, denk aan de Wagnergroep, een vreemdelingenleger”

Ik kom hierop terug in een volgende vertelling, want we leven nu in december 2023.

Ook in Nederland hebben wij op het eind van dit jaar, volgens de Quote 500, 51 miljardairs met een gezamenlijk vermogen van 241 miljard.

Over hen gaat deze Kerstboodschap.

Wil je het lezen ga dan naar www.lekkerevenlezen.nl

Ik wens je hele gezellige feestdagen.

Fijn en bedankt dat je verder bent gaan lezen. En ik hoop dat je op het eind van dit verhaaltje even gaat mediteren over wat de grote ongelijkheid in rijkdom de komende decennia voor de wereld kan betekenen.

Terug naar ons eigen land.

Het initiatief kwam van iemand uit de lijst van de Quote-500. Hij belde wat rond en zo kon het gebeuren dat begin december tien miljardairs bij elkaar zaten en samen een plan bedachten om met Kerstmis een gebaar te maken om daarmee te laten zien dat geld ook de goede kant op kan rollen.

“Als we alle tien nu eens twee en half miljoen beschikbaar stellen hebben we 25 miljoen. Wij merken daar niets van.”

En zo kon het gebeuren dat op de zaterdag voor Kerst alle 10.000 inwoners van Ter Apel in het dorps huis langs moesten komen om een cheque van 1000 Euro te ontvangen. Zij hadden immers het hele jaar een zware last met veel ellende moeten ondergaan omdat andere gemeentes in ons land dat niet met hen wilden delen.

De 2000 asielzoekers kregen een kerstdiner en de rest van het budget werd bestemd om de eerste 10 gemeenten die een ASO gaan bouwen een premie van anderhalf miljoen te geven. Immers centra met 300 asielzoekers zijn beter te besturen dan die van meer dan 2000.

Wat is de les?

Rijken willen best helpen om misstanden te repareren. Maar ze willen het niet in een belastingpot stoppen. Zelf zeggenschap hebben dat zijn ze nu eenmaal gewend. Zo zijn ze ook zo rijk geworden.

Een aparte Kerst boodschap misschien. Maar met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus en daarmee begon een nieuw tijdperk voor de mensheid: Hoop en Vrede.

Aan jou om te mediteren of onze kinderen en kleinkinderen aan het begin staan van nog grotere verschillen tussen rijk en arm en de mogelijke gevolgen daarvan.

Want Kerstmis moet ok een moment van bezinning zijn.

Drachten, 22 december 2023.